

Olofström tog emot många flyktingar

För tjugo år sedan återvann de baltiska länderna friheten

För 20 år sedan tändes ljusen på nytt över de tre baltiska republikerna. Litauen hade skakat av sig den sovjetiska ockupationen i september 1990 och nästan exakt ett år efteråt, i augusti 1991, kom friheten också till Estland och Lettland.

Många balter kom till Olofström och utgjorde den första invandrarvägen dit. Som mest bodde det 400 estländare på orten.

Trots att de tre republikerna är våra grannar - Tallinn är faktiskt den utländska huvudstad som ligger närmast Stockholm - är svenskarnas kunskaper om vad som hänt öster om Östersjön förvånansvärt små. Baltikum är en skärningspunkt som historien behandlat omilt. Där har ryssar, svenskar, danskar, polacker och tyskar under hela vår historieskrivning kämpat om herraväldet. Liksom en rad andra nationalstater i östra Europa blev Estland, Lettland och Litauen självständiga efter första världskriget när tsarryssland föll samman. Men friheten blev kort, bara 20 år.

Massdeportationer

I skuggan av Molotov/Ribbentrop-pakten hamnade de



Olofström var en av de orter där en stor kontingent estländare fick en fristad sedan de flytt från hemlandet. Estländarna bereddes arbete på ortens industri och bodde i de forna personalbostäderna vid nuvarande Vilboken.

tre länderna på nytt under rysk överhöghet 1939-40. När Nazityskland invaderade Sovjetunionen 1941 byttes de ena förtryckarna ut mot de andra. Krigets vågor sköljde på nytt över de tre baltrepublikerna 1944-45 när Röda armén kastade ut

Hitlers arméer. Sedan följde liksom efter annekteringen 1939 en period av anpassning till det sovjetkommunistiska samhällssystemet med angiveri, arresteringar och deportationer av hundratusentals balter, även kvinnor och barn, till slavläger bortom Ural-

bergen under förhållanden som var så vidriga att många av de deporterade avled innan de kom fram. Först efter Josef Stalins död 1953 kunde de överlevande börja återvända. Länder som Tjeckoslovakien, Polen, Ungern, Rumänien och Bulgarien tilläts återup-

pstå 1945 som nationalstater men det gjorde inte Estland, Lettland och Litauen trots att deras kulturella, språkliga och nationella särarter gick tusentals år tillbaka.

Stort inslag av ryssar

Estland var det land som för-

RESERVEN TOG SILVER

Karlskroniten Arvid Lindahl, KA2, fick i onsdags förra veckan ett sms om att han blivit inkallad till Nordiska Juniorlandskampen. Det slutade med att fick med sig ett silver hem efter att i tredje försöket tagit sig över 4.85, samma höjd som vinnande norrmannen.

Även olofströmskan Julia Wiberg fick med sig ett silver hem efter sitt diskuskast på 45.97.

BLEKINGAR HJÄLPTE

TILL BRONS

Carl Nielsen, Nättraby, och Anton Wahrby, Rödeby, hjälpte det svenska juniorlandslaget i Amerikansk Fotboll att få med sig ett brons hem i EM då besegrade Tyskland i bronsmatchen. Nielsen gjorde en touchdown i matchen.

Veckans sporthändelser



EFTERSPEL EFTER DIVISION 6-MATCH

Div.6-mötet mellan FK Ankaret-Listerby IK slutade 0-2, men det var annat som hände under och efter matchen som fått den i fokus.

Domaren Pierre Crambé, Karlskrona, som i vanliga fall dömer div.2 och div.3 har rekommenderat disciplinnämnde Ankarets tränare Khalid Kinaoui stängs av de sista fyra matcherna av säsongen.

Det var vid en offside-avblåsning det rann över Kinaoui, då hade redan två Ankarets spelare blivit utvisade.

En ny bok om idyllen Jordö

FÖRLAG; JORDÖ BYALAG, JORDÖSUNDSVÄGEN 8,

NÄTTRABY

ANSVARIG UTGIVARE: PETER OLVING

PRIS: 250 KRONOR

OMFÅNG: 225 SIDOR, RIKLIGT MED GAMLA BILDER

Så har då boken om idyllen Jordö, vackert beläget i skärgården mellan Ronneby och Karlskrona, kommit ut efter ett par års intensivt arbete.

Hela sjutton rubriker har man lyckats få ihop och det är en fängslande historia man samlat och nu på ett förnämligt sätt ger luft åt.

Historiska milstolpar alternerar med den modernare berättelsen, vikingatid, kulturmiljön under årtusenden, bebyggelsens variationer genom tiden, stenhuggeriets

epok, ångbåtstrafiken, båtbyggeriet, världskrigets spår, fisket, om konsten att segla och mycket annat fängslande av stort intresse för läsaren. Även det bildmaterial som samlats in är imponerande och sträcker sig ända från fotokonstens barndom. Man ser att omsorgsfullt arbetande och kunniga experter som



till exempel Annika Gylling Otfors och Peter Olving bör få ta en god del av berömmet för Boken om Jordö. Köp den, läs den med omsorg, för det är den sannerligen värd!

ULF WIBERG
KORSANÄS, LISTERBY